

”GUDS ORD BÄR ICKE BOJOR” 2 Tim. 2:9



# NORDISK ÖSTMISSION

NR 1

MARS 2010

ÅRG 47



*Upp psaltare och harpa; jag vill väcka morgonrodnaden. Psalt 108:3.*

*Några av de blinda flickorna på skolhemmet i Charkiv spelar bandura, ett ukrainskt folkmusikinstrument.*

**Betraktelse:**

*Att bära sitt kors*

Vi är inne i den tid som på ett särskilt sätt påminner oss om korset, Jesu död för oss, men också hans uppståndelse och seger I Johannesevangeliet kap. 19 vers 17 står det att *han bar själv sitt kors*. Och med dessa ord påminns vi om att han ensam kunde bära hela världens synd och skuld. Det hade Jesus själv förutsagt när han frågade Jakob och Johannes om de kunde dricka den kalk som han dricker eller döpas med det dop som han blev döpt med. De svarade så säkert att det kunde de. Men i Getsemane trädgård blev det uppenbart: De kunde inte. Först sov de när han kämpade, sedan flydde de när han greps. Nej endast Jesus kunde bära världens synd, skuld och dom. Bara han är försonaren som öppnar väg till rättfärdighet och seger för oss. Bara hos honom finns rättfärdighet, frid och frälsning för syndare. Tack vare honom som bar vårt kors!

När Jesus fördes ut till korset fick man tvinga Simon från Kyrene att bära korset efter Jesus. Kanske blev bördan tung för en sargad rygg. Simon kände det kanske olustigt att bära ett avrättningsredskap för en dödsdömd. När Jesus talar om att han skall lida och dö, så framhåller han också att den som vill gå i hans fotspår måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa honom (Markus ev. 8:34). Det innebär att synden och

ett liv borta från Jesus måste dö. Det innebär att låta all egen förtjänst och rättfärdighet bli till intet och som en syndare få nåd vid Jesu kors. Det innebär att följa honom även om vägen går genom lidande och smärta, även om man får möta människors ogillande, hån och förakt därför att man vill följa Jesus, även om man får se sig ensam när de flesta vänder sig bort från Jesus och hans ord. Vem kan göra detta? Skall man tvinga sig till det? När Jesus blir Frälsaren och tillflykten så att man får ta emot syndernas förlåtelse och frid hos honom, och i tro hålla sig till honom, när man varje dag får ta emot hans kärlek och leva av hans Andes hjälp, då blir inte korset en nödtvungen börda. När ögat kanske gråter kan hans nåd och frid uppehålla hjärtat och det blir möjligt att som apostlarna glädja sig över att man befunnits värdig att förnedras för Namnets skull och att se med kärlek också på den som behandlat en illa. Och Jesus säger: Var trogen intill döden så skall jag giva dig livets krona eller segerkrans. Se då på Jesus som bär korset för dig, sök din räddning hjälp och tillflykt hos honom i bön och vid hans ord och i nattvarden så skall ditt kors bli dig till seger eftersom han segrade på sitt kors för din skull!

**Carl Sixten Block**

## Barn och ungdom

*Om detta kommer årets första nummer av vår tidning att handla. Man kan pröva olika sätt att redigera en tidning. Vårt andra nummer, juninumret, har alltid årsmötet som givet innehåll. Nu har vi tänkt göra detta första till ett s.k. temanummer med en speciell inriktning: barn och ungdom.*

*Det är ett viktigt tema, därför att det handlar om framtiden. En mission måste alltid vara inriktad på framtiden, ytterst den tid när Herren kommer åter. I många länder är barn och ungdomar en stor del av befolkningen som behöver utrustas för att möta framtiden. Barn och ungdomar far också ofta mycket illa. Vi behöver*

*bara tänka på alla barn i barnhem och på gatan. Barnarbete och barnprostitution är en svår verklighet för många. I detta nummer berättar vi om barn och ungdom från flera av de kyrkor och missioner vi stöder. För oss är det viktigt att evangeliet om Jesus i dess fullhet för ande själ och kropp också möter barn och unga, för att ge dem tro och hopp i de svåra omständigheter de möter i sin vardag samt ge dem en väg in i framtiden. Härigenom vill vi också öka förståelsen för vår mission, och vår kallelse att tjäna Herren med stöd i förbön och gåvor av er alla.*

**B W**

## Ordförandens spalt

År 2010 har inletts med en naturkatastrof som i framtiden säkert kommer att räknas som en av de värsta naturkatastrofer som har inträffat under modern tid. Jag tänker naturligtvis på den stora jordbävningen som drabbade landet Haiti den 12 januari och som enligt de allra senaste uppgifterna skall ha krävt mer än 200000 liv. Det är otroligt många människor i ett land som inte har många fler invånare än Sverige. En katastrof av denna storleksordning får oss att inse hur liten människans förmåga trots allt är. Även om det säkert hade kunnat göras mycket mer i Haiti för att

förebygga olyckor så kommer vi aldrig att lyckas att förebygga allt. Vi får också perspektiv på våra egna problem. Svininfluensan som vi i Sverige satsade ett antal miljarder kronor för att förhindra blir ett litet problem i sammanhanget. Men katastrofen i Haiti manar oss verkligen till att hjälpa våra medmänniskor som lever under mycket värre förhållanden än vi själva gör. Samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer att nöden i andra länder inte minskas för att haitierna har det svårt. Så även om vi bör ge mycket pengar till hjälpen i Haiti så får vi inte sluta att stödja behövande

människor på andra ställen på vår jord.

Som en följd av jordbävningen i Haiti har det i dagspressen under senaste månaden varit en debatt om förtroendevaldas arvoden i en ideell organisation. Detta med anledning av att det blev allmänt känt att ordföranden för en av våra största humanitära organisationer (Röda Korset) hade en lön som var långt större än de allra flesta heltidsanställda i Sverige någonsin kan drömma om att få. Personligen har jag väldigt svårt att förstå hur personen ifråga i denna roll kunde ta emot en sådan lön, speciellt som han hade andra uppdrag där han samtidigt fick lön. Nordisk Östmission kan naturligtvis inte på något

sätt i storlek jämföra sig med Röda Korset. Det känns ändå viktigt att påpeka att ingen i vår styrelse, allra minst jag själv, har något arvode från Nordisk Östmission. Detta är dock inget som vi har skäl att skryta med tvärtom är det för mig självklart att det skall vara så.

Slutligen vill jag påminna om vårt årsmöte som i år kommer att äga rum lördagen 24 april. Vi kommer att vara i Stora Lundby och som huvudtalare kommer biskop Sabutis från Litauen att tala om det kyrkliga läget i Litauen idag. Jag hoppas att jag får se många av er vid detta möte! Se även annons på annat ställe i detta nummer.

**Martin Wihlborg**

---

## *Barnens ambassad*

*Ur innehållet:*

*Vännernas Hus – Ett privat barnhem och rehabiliteringscenter – Fadderbarnsverksamhet – Hjälptill hemlösa unga mammor – Träningslägenhet för ungdomar – Hjälptill barnen.*

### **”För ett liv värt att leva”**

Situationen i Ukraina, vad som gäller barnfrågor har ändrat sig mycket. När vi började arbetet bland gatubarn för c:a 10 år sedan, ville myndigheterna inte erkänna att det fanns gatubarn i Ukraina. Arbetet på gatorna var halvlegalt. Då arbetade vi direkt på gatorna och gav barnen mat och

kläder och försökte lösa deras problem.

Dagens situation är helt annorlunda, idag erkänner man problemet med gatubarn och hemlösa barn. År 2009 var det inhemska adoptionsåret, och under president Jusjtjenkos ledning försökte man få ukrainska familjer

att adoptera barn. Ukraina har skrivit under ett avtal om reformering med UNICEF. Avtalet går ut på att fram till år 2012 skall alla stora internat (skolhem) ändra sin profil och de stora institutionerna skall försvinna helt och hållet. Det här är ingen lätt uppgift i ett land, där man har en lång tradition av att barnen tillhör staten. Internaten kämpar för sin existens. Istället för dessa stora institutioner, skall det bli små enheter, mer inriktade på familjeenheter, sådana som Vännernas Hus.

Nordisk Östmission har varit med oss redan från början, och tillsammans har vi kunnat vara med i förändringarna till det bättre. Idag är det 58 organisationer sådana som vår, där privata barnhem och sociala rehabiliteringshem, eller organisationer, har förmyndarskapet för barnen. Det finns ett skydd i lagstiftningen för hem sådan som vårt, men vi alla väntar på ett program för privata barnhem, som är godkänt av ministeriet.

### **Gatubarn och kommandant-lagar i Ukraina**

Man har infört så kallade kommandantstider i Ukraina. Fortfarande finns det många gatubarn i Ukraina och ett sätt att få bukt med dem är att det inte får finnas några barn ute i städerna efter klockan 22.00. Ifall polisen hittar barn ute så sent på kvällarna får föräldrarna betala böter, och om inte det hjälper då tar man kontakt med skolan och sociala myndigheterna.

På TV finns det program, där man antingen söker barn, eller att man söker föräldrar. Man får se och höra barnens situation, hur de kommit ut på gatan. Oftast vet de inte var deras föräldrar är. Å andra sidan kan det vara föräldrar som inte vet var deras barn är. I dag visar man barn som saknas, med telefon nummer som man kan ringa, på TV-skärmar i tunnelbanan, på offentliga platser, samt också på stora skärmar som sitter på husfasaderna. Jovisst har det blivit andra tider.



*De ryska bokstäverna betyder "Jag letar efter en familj".*

## Vännernas Hus – privat barnhem

Barnen ambassad har som sitt mål att barnen skall få ett hem. Helst skall barnen få återvända till sina föräldrar, ifall det är möjligt, eller få komma till sina släktingar. Annars försöker vi hitta en familj till barnen. Ifall det inte är möjligt, får barnen stanna i Vännernas Hus. Trettioåtta barn har fått ett nytt hem genom Vännernas Hus. Just nu bor det 10 barn hos oss. Tack vare fadderbarnsverksamheten har det varit möjligt för barn att flytta ut till sina familjer eller få nya familjer. Staten betalar stöd till dessa familjer och dessutom får dessa familjer familjestöd från Barnens Ambassad.

## Underåriga mammor med bebisar

Barnens Ambassad hjälper underåriga mammor, som är hemlösa. Oftast är situation för dessa unga mammor hopplös. De har inget pass och de står inte med i folkbokföringen. Här heter det, att de inte har registrering. När man inte har ”registrering”, kan man inte få sitt barn registrerat, och då får man inte något födelsebevis. Till de ukrainska lagarnas konstitutioner hör också en regel, att om man skriver in ett barn på en adress, så får den personen som äger lägenheten inte sälja lägenheten innan barnet har fyllt 18 år. Alltså äger barnet en del av lägenheten. En sådan regel är

till för att skydda barnens rätt, men i det här fallet gör det omöjligt för barnen att få registrering. Det är klart att ingen vill binda sig med sådana lagar, inte ens släktingar. Tillsammans med Nordisk Östmission har vi ett projekt, där vi hjälper dessas unga mammor.

## Träningslägenheter för föräldralösa ungdomar

En del av barnen som har vuxit upp i Vännernas hus går nu sista året i skolan. Till hösten skall de börja i yrkeskolorna. Med hjälp av Nordisk Östmission har vi kunnat göra en träningslägenhet för ungdomarna. Under trygga förhållanden får de lära sig att leva ett självständigt liv där man lagar mat, planerar sin ekonomi, mm, mm. De har också lärt sig att sätta sin förtröstan på Herren.

## Ordspråksboken 3: 1-4

*Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta.*

*Ty långt liv i många levnadsår och frid skall de ge dig.*

*Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig.*

*Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla.*

*Så skall du finna nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon.*

Tack, Nordisk Östmission!

**Boas och Mirjam Adolphi**

## *Stöd till blinda ungdomar*

*I Charkiv finns det ett internat för blinda barn och ungdomar. Nordisk Östmission har understött detta blindhem under flera år. Dessutom arbetar vår ukrainske medarbetare Nikolaj Herasyntjuk där som missionär bland barnen. Nikolaj berättar i denna artikel något från sitt arbete. Skolan är av gammalt datum. Den fanns redan på tsartiden, och då tycks den ha haft en kristen regi. Kommunisterna tog givetvis över när de kom till makten efter statsvälvningen i oktober-november 1917, och i sovjetsystemet ingick det att gömma undan de handikappade. Nu verkar skolan, eller internatet som det fortfarande kallas i eftersovjetiskt språkbruk, i det självständiga Ukraina, och har hand om barnen till dess de blir myndiga. Det är till dessa ungdomar som Nikolaj får komma.*

Under någon tid har vi haft ett uppehåll i våra förbindelser, därför vill jag hälsa er med ett ord från Psaltaren: *Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. (33:12)*<sup>1</sup> Men huvudsakligen finns det ingenting emellan er och mig, och det finns inget som är i vägen.

Jag är glad att få möjligheten att delta med ett bidrag till ert missionsblad. Jag kan inte på en gång beskriva alla förhållanden i några få ord. Jag strävar efter att göra det så gott det går. Det viktigaste är att jag har möjlighet att besöka barnen. Dessutom får de ett ekonomiskt understöd, vilket de flesta av dem är tacksamma för. Skolan, lärarna och internatet med dess begränsningar, har blivit en del av barnens liv. Fastän barnen är blinda har de mycken energi och önskar sig framgång. Ofrivilligt kommer jag att tänka på orden i profeten Malakis bok om

Herrens omsorg om barnens och deras föräldrars framtid. *Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. (Mal.4:5-6)* Han ville att vi som föräldrar eller uppfostrare skulle ha uppmärksamhet på barnen. Inte bara att förse dem med jordiska ting, utan huvudsakligen vara karaktärsdanande. De skulle göras redo att lämna internatet och börja ett självständigt liv.

Under mina kontakter med barnen ser jag att de är glada och lyckliga, när någon närmar sig dem med kärlek. Det är nog för dem att höra sitt namn, att jag lägger handen på deras skuldror, kramar dem och engagerar mig på djupet. Därför blir våra samtal inte bara formella utan fr.a. hjärtliga.

<sup>1</sup> 32:32 i ryska bibeln.



*Nikolaj samtalar med de blinda om kristen tro.*

När förhållandena så medger, får jag en sextimmarsdag tillsammans med barnen. Under den tiden kan jag engagera mig för dem i två eller tre grupper. Om några av lärarna inte kan arbeta med barnen, erbjuder de mig att ha omsorg om dem. När möjlighet ges, går vi ut på skolgården, eller i en park. Där kan vi tänka, inte bara på skapelsen, utan också på världssalltets Skapare.

En del föräldrar som hör sina barn berätta om mig, bjuder in mig till sina hem. Tillsammans undervisar vi dem. Vi läser Guds ord och samtalar om hans nåd. Sedan början av skolåret har två flickor från Tyskland varit frivilligarbetare på skolan. Först var det svårt för dem eftersom de inte kunde språket, och allt var nytt för dem. Men nu går deras arbete bra. Vi gläds över dem. De har en så god omsorg om barnen.

Själv besöker jag två rörelsehindrade människor i deras hem. Tidigare hade

de besökts av en annan man, som nu är mycket gammal. Jag följde med honom till dem. Nu har han överlämnat dem till mig, med en uppmaning att ge dem hjälp och stöd. Den mannen är nu sjuk, och förmodligen kommer han också att behöva min hjälp eftersom han är ensamstående. På så sätt går vecka efter vecka, år efter år. För några dagar sedan återkom jag från Chmelnytskyj<sup>2</sup>. Min kusin var svårt sjuk där i cancer. Hon är också ensam, och så länge hon lever skall jag försöka besöka henne av och till. Om jag kan, skall jag ge henne materiell hjälp, t.ex. mediciner.

Jag hoppas att jag i framtiden kommer att kunna beskriva livet litet mer noggrant utifrån andra synpunkter. Men nu önskar jag avsluta med aposteln Pauli budskap till efesierna i Ef. 4:14-21: *Vi skall då inte längre*

<sup>2</sup> Kochs födelsestad i Västukraina. Ö a.





Utflykt i skogen. Foto: Nikolaj Herasyntjuk

vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför

att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.

Charkiv, Ukraina den 10 feb 2010.

**Nikolaj (Herasyntjuk)**

övers<sup>3</sup>. A E

<sup>3</sup> Det verkar som om Nikolaj använt ett datoriserat översättningsprogram för att få den engelska texten.

## *Bär känna bibelskolan i Petrodolina – ett ställe där man lär och utrustas*

– en presentation insänd av Alexander Gross

Syftet med bibelskolan är att uppmuntra folk i att studera Guds ord, att hjälpa dem att växa i sitt personliga förhållande till Gud och utrusta dem till tjänst i kyrkan som anställda eller frivilliga.

Undervisningen vid bibelskolan är grundad på den heliga Skrift och den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Det ryska språket öppnar skolan för folk från hela det rysktalande Östeuropa, vilka kommer för att studera vid bibelskolan.

Bibelskolan kan bli grunden, från vilken studenter kan gå vidare för vidare studier vid det teologiska seminariet.

### **Varför är projektet så viktigt?**

Det är situationen inom den lutherska kyrkan i Ukraina och andra östeuropeiska länder som ger behovet av en bibelskola. Församlingar i byar och småstäder, vilka inte har några pastorer – så väl som olika grupper i större samhällen – är i stort behov av skolade medarbetare. De flesta medlemmarna i DELKU har liten kunskap i grundläggande ämnen, som rör kristen tro och kristet liv. Kyrkan behöver medarbetare och ledare som har mer än bara obetydlig kunskap om bibeln och i att tjäna som kristna.

Hoppet är att nuvarande och tillkommande ledare (och andra intresserade från den rysktalande världen) kan gå ett år på bibelskolan. Där kommer de att få en fördjupad undervisning i bibeln, hur man undervisar och lever i den kristna tron, samt erfa kristen gemenskap som påskyndar personlig tillväxt i tron. Vårt hopp är att ”den andliga kvalitén” i kyrkan skall öka med detta projekt, och att följden blir att fler människor i Ukraina och andra länder kommer att lära känna Jesus.

### **Tre steg**

Under vintern och våren 2008-2009 utfördes en större ombyggnad av vinden på kyrkobyggnaden i Petrodolina. Fyra nya rum förser oss med bäddar för 14 personer. Det finns två toaletter och duschar samt ett kök, alltsammans med hög standard. Fr.o.m. den 10 maj har detta varit platsen för ett ungdomscentrum. Detta centrum är stället för olika seminarier, sammankomster och läger. Under dessa kan människor som är med i kyrkan komma från hela Ukraina, för att utrustas, undervisas och inspireras för att fortsatt tjäna som kristna. Vi hoppas att detta ungdomscentrum kommer att vara en välsignelse både

## NORDISK ÖSTMISSION

för den lokala församlingen, för församlingarna i Odessaområdet och i hela Ukraina. Under sommaren 2009 ordnades tre barn- och ungdomsläger samt två seminarier.

Under våren 2010 kommer det att byggas ytterligare en byggnad (missionscentrum) på en tomt utanför ungdomscentrumet. Detta sker tack vare stöd och lån från den evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern. Det kommer att bli en bostad för pastor Alexander Gross, och på andra våningen en lägenhet och några rum för gäster och lärare som stannar en

kortare tid. Här kan ukrainska, och kanske andra rysktalande missionärer utbildas. Utländska missionärer kan stanna ett tag för att lära sig språket och kulturen.

Nästa steg är att bygga en bibelskola på denna plats i Petrodolina. Målet är att ge en djupare kunskap om bibeln och kristet liv, och utrustning för fortsatt tjänst som kristen. Det finns behov för skickliga ledare både i de små församlingarna, som saknar pastorer, och i de större. Vi hoppas att ett år i Petrodolina skulle ge frukt i de lokala församlingarna och grupperna



*Bibelskolan i Petrodolina.*

när ledarna återvänder. Slutligen behöver den lutherska kyrkan i Ukraina fler pastorer, och vi hoppas att bibelskolan skulle vara en god grund att bygga deras teologiska utbildning på. Undervisningen vid bibelskolan kommer att bestå av undervisningspass varvat med praktik. Emellertid hoppas vi att bibelskolan skall bli inte bara ett ställe för teoretisk kunskap, utan också för personlig och andlig växt.

### **Våra behov för tillfället**

Vi behöver fortfarande penningunderstöd för vårt ungdomscentrum. Det nya huset (missionscentrum) som kommer att byggas behöver en källare, och den är inte inräknad. Detta kommer att kosta 12.000 euro. Denna källare kommer att vara lagerutrymme för Glorialägens utrustning och andra saker som används för mission. Fram till slutet av 2010 måste vårt ungdomscentrum återbetala den bayerska kyrkans lån på 10.000 euro.

### **Läget**

Byn Petrodolina ligger tre mil från Odessa i södra Ukraina. Det är en vacker plats utanför Odessa, med goda reseförbindelser med storstaden. Byn grundades av tyska nybyg-

gare 1804. Under första världskriget utvandrade större delen av dessa till Amerika och andra länder. Återstoden tvångsflyttades till Centralasien 1941. Kommunismens fall har gjort det möjligt att återvända till Petrodolina. I början av nittiotalet anlände omkring tio familjer som härstammade från nybyggarna. En bosättning för dessa "tyskar" byggdes alldeles utanför byn.

Genom dem grundades det också en luthersk församling i byn. Nu för tiden är inte församlingen stor, men den har ett gott arbete bland barn. Vi hoppas att vårt ungdomscentrum och den framtida bibelskolan också kommer att bli en välsignelse för församlingen på platsen.

Vi är tacksamma för förbön och annat stöd. Vi inbjuder er till samarbete.

Vår adress:

Den evangelisk-lutherska kyrkans ungdomscentrum

Sosnovaja 8

UA-67810 Petrodolinskoje

Ovidiopolskij

Odessa oblast

Ukraina

Kontaktperson:

Pastor Alexander Gross.

Övers. A.E.

## *Ur ett brev till ryska kristna*

*Detta nummer av vårt missionsblad är ju ett temanummer om barn och ungdom. Dessutom har brännpunkten legat på Ukraina. Men vår mission stödjer projekt och har långsiktiga åtaganden också på andra områden och i andra östländer. Lettland är ett sådant land. Ryssland är ett annat. I Estland ger vi stöd åt teologiska föreläsningar och i Rumänien ett "hem" för unga. Som ett exempel på rysk verksamhet klipper vi här ur ett brev som pastor Jonas Nilsson har skrivit till sin grupp på Kronstadt i Finska viken utanför S:t Petersburg. På fastlandet, inte så långt från Kronstadt ligger Zelenogorsk, där Terijoki lutherska kyrka samlar medlemmar av den ingermanländska kyrkan i Ryssland.*

Kronstadt 31 januari 2010

Kära gamla och nya vänner till S:t Elisabets kapellgrupp på Kronstadt! Nordisk Östmission har understött Ingermanländska kyrkans arbete på Kronstadt. Nordisk Östmission har stött kateket Oleg Ziatikov under hans studier i Keltto. Ett par ledamöter för NÖ besökte Vattenverket hösten 2008. Vid mötet i oktober 2008 framgick det att Vattenverket alls inte motsatte sig att S:t Elisabets evangelisk-lutherska kyrka på Kronstadt används för vad den byggts. Tack vare biskop Aarre Kuukauppis besök hos Vattenverkets ledning på plats maj 2009 kunde vi fira en första gudstjänst 2 maj 2009. Vid första gudstjänsten deltog kateket Oleg Ziatikov, diakon Micha Ivanov, Kronstadtborna Tamara Kuzmenkova och Olga Evsjukova, pastor Jonas Nilsson samt en av personalen på Vattenverket.

I juli månad kunde kateketen Oleg Z och diakon Michail I samla till guds-

tjänst förstärkt med några deltagare från Sankt Petersburg. Första söndagen i september deltog familjen Ziatikov. I november, då kateketen var friställd, genomförde pastor Nilsson gudstjänst utan nattvard.

---

Under 2010 avses det att kalla till gudstjänst första söndagen varannan månad med början 31 januari. I första hand prövar vi att kalla till gudstjänst på kvällen. Knappt en timmes gudstjänst och därefter en timmes undervisning.

Det svar som jag har fått från Vattenverket är att det ytterst är stadens administration som ansvarar för området där kyrkan står eftersom den står på område för strategiskt objekt (vattenförsörjning). Vi har lämnat uppgiften om gruppens registrering till stadsadministrationen med borgmästarens godkännande. Ett antal personers data faxas också till Vattenverkets administration vid vart gudstjänstillfälle.

## NORDISK ÖSTMISSION

Jag kan tyvärr inte öppna kyrkan mer än att be er som kommer att ta med ert pass för legitimation om vakten frågar. Man blir inte medlem i församlingen bara för att man deltagit i gudstjänsten. Deltagarna ombeds att ta med en peng till kollekt. Medlemskap kan den be om som är döpt och som har konfirmerats.

Tre gånger under året ansvarar kateketet Oleg Ziatikov för sammankallandet: första söndagen i april (påsk), första söndagen i augusti och andra helgen i januari 2011. I övrigt gör han praktiktjänst i ordinär församling. I mån av underlag kommer Oleg själv att ta initiativ till gudstjänst och undervisning.

Vi gläder oss över att gudstjänst åter firas i den gamla kyrkan. Även om det inte har noterats i Kronstadsbladet vet många om det. En av stadens jurister, medlem i den ortodoxa församlingen, var med vid första gudstjänsten.

Denna hälsning skrivs i trettondedagstid då Ljuset från krubban sprider sitt sken över hela världen, genom alla församlingar. Må det ljuset få lysa upp kyrkan inifrån så att hon bär det vittnesbörd om sin Frälsare som hon är kallad till att göra, så att trons liv kan väckas och stärkas, till hopp och till glädje för alla människor.

I Kristus, Pastor **Jonas Nilsson**  
er svage förebedjare

### Nordisk Östmission inbjuder till årsmöte i Stora Lundby kyrka och församlingshem lördagen den 24 april 2010

Inledningsgudstjänst kl 11 i St. Lundby kyrka, Chester Åhsberg  
Samkväm i församlingshemmet (i Gråbo samhälle)

Årsmötesförhandlingar

Föredrag av biskop Mindaugas Sabutis från den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen.

Avslutningsandakt

**Välkomna**

*Styrelsen*

#### ***Hur kommer man till Stora Lundby?***

Stora Lundby kyrka ligger nordöst om Göteborg. Med bil från Göteborg tar man E45 till Hjällbo och sedan länsväg 190 och svänger av söderut i Gråbo. Med allmänna färd-

medel åker man från Göteborg med Alingsåspendeln till Lerum, och där byter man till buss 525. Från Gråbo (församlingshemmet) till Göteborg är det den omvända vägen. Man kan också åka raka vägen med orange expressbuss eller buss 520. A.E.

## *Gåvoredovisning*

### OKTOBER 2009

Gåvor 68.570 kr  
Kollekter 6.941 kr  
Summa 75.511 kr

#### *Kollekter OKTOBER 2009*

Södertälje (höstfest) 4325, Hindås 375,  
Knislinge 1843:50.

#### *Begravningar OKTOBER 2009*

Bertil E Gärtner, Onsala, Sten Almerstam, Nylöse, Eva Ronnstedt, Förlanda, Eva Karlberg, Kristinehamn, Svea Johansson, Hede (Sörbygden), Maria Larsson, Ytterby, Carl Salomonsson, Växjö, Britta Persson.

#### *Hyllningar OKTOBER 2009*

Gunnel Sarge, Trönninge (Eldsbergabygden), Göran Eriksson.

### NOVEMBER 2009

Gåvor 132.279:13  
Kollekter 1.122:00  
Summa 133.401:13

#### *Kollekter NOVEMBER 2009*

Kungälv's pastorat 255, Uddevalla 372+495.

#### *Begravningar NOVEMBER 2009*

Svea Johansson, Hede, Robert Jansson, Håлта, Inger Karlsson, Skärhamn, Ingrid Hammarson, Göteborgs S:t Pauli, Gulli Mellgren, Bäve, Elisabeth Henriksson, Göteborg, Orvar Svegelius, Ljung, Carl Salomonsson, Växjö, Ingrid Olsson, Lane Ryr, Gösta Kjellén, Varberg, Ruth Svensson, Färgelanda, Arnold Bengtsson, Osby, Agneta Augustsson, Borås.

### Hyllningar NOVEMBER 2009

Bertil Nilsson, Kungälv, Sigbritt Berntsson.

### DECEMBER 2009

Gåvor 92.550:00  
Kollekter 23.066:00  
Summa 115.616:00

#### *Kollekter DECEMBER 2009*

Solberga 311, Brastad 3000, N Vi-Tidersrums ev luth miss f 1000, Hovsjö i Södertälje-Tveta 9586, S:t Stefanus, Stockholm 1383, Bro (Vikorne) 515, Brastad 3439, Lane Ryr 322.

#### *Begravningar DECEMBER 2009*

Orvar Svegelius, Ljung, Torsten Andersson, Krokstad, Kartin Mattiasson, Askim, Gunhild Jonsson, Gällstad, Inger Olsson, Ytterby, Gunnar Hultén, Ing-Marie Hogander, Gerd Hånell, Krokstad, Olle Hermansson, Resteröd, Anna Persson, Hörby, Ingrid Olsson, Lane Ryr, Ingeborg Arvidsson, Skaftö, Inga-Britt Karlsson, Skaftö, Arnold Bengtsson, Osby, Birgit Gustafsson, Harestad.

#### *Hyllningar DECEMBER 2009*

Lennart Nilsson, Bro (Vikorne), Verner Bengtsson, Solberga, Gertrud Gunnarsson, Norum, Héléne Lundve, Skaftö, Märta Svedmark, Skaftö, Gunnar Wallström, Ölmevalla, Aslög Strandberg, Varberg.

#### *Sykretsar fjärde kvartalet 2009*

Rävlanda i Björketorp 2000, Spekeröd 1000.

Övriga upplysningar lämnas av kassören.



## *Bagarbete*

Vi överlämnar härmed den fyrtiosjunde årgångens första nummer till våra läsare. Vi har i år tillåtit oss en försening för att ni skall få en intressant läsning. Vårt missionsblad kommer till genom ett lagarbete. Vi kallar någon att skriva en betraktelse. Sedan får ordföranden ordet i sin spalt. Vi i redaktionen skriver artiklar eller bearbetar artiklar och texter som kommit oss tillhanda. En del artiklar kommer till oss på tyska och engelska. Dessa skall översättas. Däremot kan ingen i redaktionen något slaviskt språk. När vi har valt bilder skickas allt för sättning på tryckeriet. Där utförs ett arbete vi värderar, liksom vi är tacksamma för vår korrekturläserska. Till sist blir allt ett fall för tryckpressen.

Vi har en förhoppning om att ni skall gilla det som skrivs i vårt blad, som är länken mellan missionsfältet, styrelsen och våra givare. En annan sådan länk är vårt årsmöte. Välkommen dit!

A.E.

### **Adressändringar meddelas kassören! Nordisk Östmission, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla**

Nordisk Östmission har enligt sina stadgar målsättningen ”att verka för evangeliets spridande bland i första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också bland asiatiska folk”. Nordisk Östmission deltar också i mån av möjlighet i ”materiell hjälpverksamhet bland ovanstående folk”.

Tidningen Nordisk Östmission utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, september och december.

**Ordförande:** Martin Wihlborg, Torsgatan 36, 431 38 Mölndal. Tel. 031-16 24 80,  
**e-post:** martin.wihlborg@glocalnet.net

**Kassör:** Anders Eliasson, Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla. Tel. 0522-64 21 86 dagtid,  
Tel. 0522-66 42 00 kvällstid.

**Ansvarig utgivare:** Bengt Westholm, Guldringen 5, 426 52 Västra Frölunda.  
Tel. 031-69 18 09

**I redaktionen:** Westholm, Eliasson samt Simeon Appell.

Hemsida: [www.nordiskostmission.se](http://www.nordiskostmission.se)

Vid insättning av minst 50:- på plusgiro 42 20 57-0 eller  
bankgiro 484-5350 får Ni vårt missionsblad 4 ggr om året.

**ISSN 0345-8571**